



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Άριθμ. Πρωτ.: 186

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

«Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!»

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Δύο χιλιάδες χρόνια ἡ ζωὴ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μοναδικόν γεγονός στήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὅπως μοναδικόν εἶναι τό γεγονός τῆς δημιουργίας τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, ἀνεπανάληπτον εἶναι καί τό γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ πρώτου ἀνθρώπου τῆς Καινούριας Ζωῆς, τῆς Καινῆς Κτίσεως, τῆς Κτίσεως ἐκείνης πού ἔχει ὡς ἰδιώματα τήν ἀφθαρσίαν καί τήν ἀθανασίαν. Ἀφθαρσίαν καί Ἀθανασίαν πού χαρίζει τό Ἄκτιστόν Φῶς, τό Ἀνέσπερον Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Δύο χιλιάδες χρόνια ἡ ζωὴ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τήν πιό σημαντικὴν καί ἀδιαμφισβήτητον μαρτυρίαν, ὅτι ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό γεγονός πού καλούμεθα νά ζήσωμεν ὅλοι μας, ὄχι μέ ἐπιφανειακούς τρόπους χαρᾶς καί εὐφροσύνης. Εἶναι τό γεγονός πού καλούμεθα ὅλοι μας νά ζήσωμεν σέ μίαν οὐσιαστικὴν ὑπαρξιακὴν διάστασιν τῆς προσωπικῆς μας ἐπιλογῆς. Νά ἐπιλέξωμεν, δηλαδή, τήν ζωὴν τῆς Ἀναστάσεως, νά διαλέξωμεν τόν τρόπον τῆς ζωῆς πού θά μᾶς κάνει κληρονόμους αὐτῆς τῆς πραγματικότητος, τοῦ γεγονότος τῆς Καινούριας, τῆς Ἀλήκτου Ζωῆς, πού χαρίζει ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οί ύμνοι πού ἔχουν γραφῆ, διά νά ὑμνήσουν καί νά περιγράψουν τό ἀπερίγραπτον καί δυσπερίγραπτον τοῦτο γεγονός ἐκφράζουν τήν διδασκαλίαν καί θεολογίαν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Διδασκαλία καί θεολογία πού ἀποτελοῦν μαρτυρίαν τῆς θαυμαστῆς καί μοναδικῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος. Ὅλα μιλοῦν σέ αὐτήν τήν γῆν καί σέ αὐτόν τόν κόσμον σήμερον διά τό μοναδικόν γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ὅμως, ἀδελφοί μου, πρὶν ἀπό τήν Ἀνάστασιν προηγήθηκε ἡ Ταφή καί πρὸ τῆς Ταφῆς προηγήθηκε ὁ Σταυρός καί πρὶν ἀπό τόν Σταυρόν προηγήθηκε τό Φρικτόν Μαρτύριον καί πρὶν ἀπό τό Μαρτύριον τοῦτο προηγήθηκε ἡ διαδικασία τῆς ἀδίκου κρίσεως καί πρὶν ἀπό τήν διαδικασίαν τῆς ἀδίκου κρίσεως προηγήθηκε ἡ προδοσία καί ἡ ἐγκατάλειψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς μαθητάς καί ἀπό ὅλους τούς εὐεργετηθέντας. Ὅλη αὐτή ἡ διαδρομή δέν ἀποτελεῖ μόνον μίαν διαδρομίν, πού καταγράφει τό ἱστορικόν παρελθόν τῶν γεγονότων. Εἶναι μία διαδρομή πού ὁ καθένας μας ζεῖ στήν πορείαν τῆς ζωῆς του, ὅταν θέλῃ νά βαδίσῃ καί νά συμπορευθῆ, νά συσταυρωθῆ διά νά ἔχη κληρονομίαν Συναναστάσεως μέ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία πορεία ἀνάμεσα στίς παγίδες καί τούς πειρασμούς, ἀνάμεσα στίς πολλές καί ποικίλες προκλήσεις πού ἔχουν σχέσιν μέ τήν φιλοδοξίαν τοῦ ἐγωῖσμοῦ, μέ τήν φιλαργυρίαν, μέ τās ἡδονάς καί μέ ὅλα ἐκεῖνα πού ὁ κόσμος ἐμφανίζει σάν εἰκόνα τῶν τερπνῶν καί τῶν ἀπολύτως ἐχόντων δύναμιν ἔλξεως στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Καλεῖται, δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιλέξῃ πού θά βαδίσει, τί θά διαλέξῃ, τί θά ἀκολουθήσει. Θά ἀκολουθήσει τόν Ἰησοῦν Χριστόν; Θά ὑπομείνει τούς πειρασμούς, τήν ἀδικίαν, τήν συκοφαντίαν, τίς ταπεινώσεις, θά ἀντιμετωπίσῃ τήν ἐγκατάλειψιν καί τήν προδοσίαν, θά μείνῃ σταθερός ἀπέναντι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἄν ὅλα αὐτά τά ζήσωμεν στή ζωή μας ἀμετακίνητοι παραμένοντας πιστοί στόν Ἰησοῦν Χριστόν, τότε πραγματικά συμπορευόμαστε μαζί Του καί ἡ πορεία μας δέν μένει στόν Σταυρόν καί στόν Τάφον ἀλλά συνεχίζεται καί ἀποτελεῖ τό προσδόκιμον γεγονός τῆς ζωῆς τῆς Ἀναστάσεως.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Αὐτός εἶναι ὁ παιάνας, ὁ χαιρετισμός, τό νικητήριον Μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας πού ἀπευθύνει σήμερον εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον. Ὅλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος μπορεῖ πλέον νά ζήσῃ τῆς ἄλλης βιοτῆς τῆς ἀγαθῆς τήν ἀπαρχήν. Ὅλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος σήμερον μπορεῖ νά μάθῃ, πῶς ἔρχεται μία καινούργια ζωή πλέον νά ἀποτελέσῃ κληρονομίαν διά τόν ἄνθρωπον καί δῶρημα Θεοῦ, μέ τό ὅποῖον ὁ ἴδιος ὁ Σαρκωθεῖς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μέ τήν Ἀνάστασίν Του παρέχει τήν Ἀφθαρσίαν. Ἐγκαινιάζεται πλέον ἡ ἀναφαίρετος χαρά μέσα ἀπό τό πάθος καί τήν δικήν Του Ἀνάστασιν ὡς κληρονομίαν στή ζωή τοῦ καθενός μας.

Ἡ σημερινή ἐπικαιρότης δίδει σέ ὅλους μας τήν δυνατότητα νά στρέψωμεν τόν προσανατολισμόν τῆς πορείας τῆς ζωῆς μας πρὸς τήν κατεύθυνσιν πού

ἀνατέλει ὁ ἄδυτος ἥλιος. Ἡ ἐπικαιρότης μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ ἐγκαταλείψωμεν ὅ,τι μᾶς ἀπελπίζει, ὅ,τι μᾶς προκαλεῖ δυσφορίαν καὶ στεναχωρίαν, ὅ,τι μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἀπόγνωσιν, ὥστε νὰ ἀτενίσωμεν αὐτό πού ἀνατέλλει. Γιατί αὐτό πού ἀνατέλλει εἶναι Ἄδυτον, γιατί αὐτό πού μᾶς χαρίζεται μέσα ἀπὸ τὸν Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου εἶναι Ζωὴ Αἰώνιος καὶ Ἀτελεύτητος. Ἡ χαρὰ αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἀδελφοί μου, εἶναι ἐκείνη πού μπορεῖ νὰ γεμίση τὴν ζωὴν μας ἀπὸ βεβαίαν ἐλπίδα καὶ εἶναι ἐκείνη πού μπορεῖ νὰ ἀλλάξη πραγματικά τὸ εἶναι μας.

Τὴν ζωὴν τῆς Ἀναστάσεως ἅς αγαπήσωμεν, τὴν ζωὴν τῆς Ἀναστάσεως ἅς ἐπιδιώξωμεν νὰ ἔχωμεν στὴν καθημερινότητά μας ὡς ὄραμα καὶ ὡς ἐπιθυμία διὰ τὴν πραγματικὴν μας προκοπὴν προκειμένου νὰ ἐδραιωθῆ ἡ ἀληθῆς εὐτυχία στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἀληθινὸ εἶναι αὐτό πού περνάει μέσα ἀπὸ τὸν θάνατον καὶ παραμένει ἐν ζωῇ. Αὐτό εἶναι τὸ ἀληθινόν πού ζεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ζεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ ὄχι τὸ ἀνθρώπινον κατασκευάσμα. Δέν ζεῖ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἀνθρώπων. Ζεῖ τὴν φανέρωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς τῆς Καινῆς Κτίσεως καὶ τὴν ἀγαθὴν ἀπαρχὴν διὰ τὸ ἀνθρώπινον γένος. Ναί! Ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς, σήμερον, μπορεῖ νὰ συνδέσῃ τὴν ζωὴν τοῦ μέ τὴν ζωὴν τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ. Ὁ Ἀναστημένος Κύριος εἶναι ἀνάμεσά μας, στέκει δίπλα μας, εἶναι κοντά μας, μᾶς μεταφέρει τὸ Μῆνυμα τῆς Καινούριας Ζωῆς. Σε ἐμᾶς ἀπομένει νὰ αγαπήσωμεν τὴν ζωὴν τῆς Ἀναστάσεως καὶ νὰ ἐγκαταλείψωμεν τὴν ζωὴν τοῦ τάφου, τῆς κακίας, τῆς ἐμπαθείας, τὴν ζωὴν πού μᾶς ταυτίζει μέ τὴν φθορὰν καὶ τὸν θάνατον καὶ νὰ αγαπήσωμεν τὴν ζωὴν τῆς Καινούριας Κτίσεως, τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Αὐτό τὸ Μῆνυμα ἅς χαρίσῃ στὴν καρδιάν τοῦ καθενός μας τὴν δύναμιν τῆς πίστεως, διὰ νὰ μπορούμε καὶ ἡμεῖς σήμερον νὰ πορευώμεθα μέσα σὲ αὐτὸν τὸν κόσμον, ὅπου ζοῦμε μέ τὸ Φῶς τὸ Ἀνέσπερον τοῦ Χριστοῦ καὶ μέ τὴν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως Χαρᾶς, τὴν ὁποῖαν εὐχομαί ἐπὶ πάντας ἡμᾶς πλουσίαν καὶ ἀναφαίρετον.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διάπυρος πρὸς τὸν δι' ἡμᾶς Ἀναστάντα Κύριον Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ὁ Λαγκαδαῖτης ἱερεὺς Ἰωάννης

† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λιπῆς καὶ Ρεντίνης Ἰωάννης

* Νὰ ἀναγνωσθῆ ἐπ' ἐκκλησίας πρὸ τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-