



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 1030

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
τοῡ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων

Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

*Ἴδου γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἣτις ἔσται
παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτὴρ (Λουκ. 2, 10 – 12)*

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Αὐτό τό μήνυμα τῆς χαρᾶς τῶν Ἀγγέλων ἀποτελεῖ τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς πού καλούμεθα νά ἑορτάσωμεν. Ἡ Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μόνον ἓνα γεγονός ἱστορικόν. Εἶναι πρωτίστως ἓνα γεγονός τό ὁποῖον, ἔχει τήν ἀφετηρίαν του ὡς μυστήριον οἰκονομίας καί ὡς πρόνοια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον. Ὁ Θεός ἔδωσε τήν υπόσχεσιν ὅτι θά ἔρθει κάποια ἡμέρα πού θά ὑπάρξει διά τό ἀνθρώπινον γένος ἡ σωτηρία καί ὅταν ὀμιλοῦμεν διά σωτηρίαν καί λύτρωσιν ὀμιλοῦμεν διά τό γεγονός τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν φθοράν καί τόν θάνατον.

Αὐτό, λοιπόν, τό συγκεκριμένον γεγονός ὑποστασιάζεται εἰς τήν μεγάλην φανέρωσιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τήν σάρ-

κωσιν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Του. Ο Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινην φύσιν, γίνεται ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἡμᾶς, χωρίς ὅμως τήν ἁμαρτίαν, διά νά μπορέσῃ μέσα ἀπό τήν ὄντολογικήν διάστασιν πού ἔχει ὁ ἴδιος, ὡς τέλειος Θεός καί ὡς τέλειος Ἄνθρωπος, νά θεραπεύσῃ τό μέγα τραῦμα, τόν ἄνθρωπον

Ἔτσι, λοιπόν, ἀπό τήν πρώτην στιγμὴν τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει νά ὑπάρχῃ τό σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν του. Αὐτό τό μυστήριον, λοιπόν, εἶναι ἐκεῖνον πού ἐκφράζει τήν δυνατότητα τῆς ἀναδημιουργίας καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός φέρνει εἰς τόν κόσμον αὐτήν τήν δυνατότητα, ἐπὶ τῆς ὁποίας δεν ἔχει κυριαρχίαν ὁ θάνατος.

Γεννᾶται ὁ ἴδιος ὁ Χριστός διά νά μπορῇ νά γεννηθῇ ὁ καθένας ἀπό ἡμᾶς ξανά ἀπό τήν ἀρχὴν εἰς τήν καινούργιαν ζωὴν, τήν ὁποίαν ὁ ἴδιος φέρει ὡς δῶρον πρὸς τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτό, λοιπόν, πού ἀποτελεῖ ὑπόσχεσιν τοῦ Θεοῦ τό εἶδαν οἱ προφῆτες, τό προανήγγειλαν καί τό διετύπωσαν εἰς τά γραπτά κείμενα καί κατὰ αὐτόν τόν τρόπον δημιουργήθηκε ἡ προσδοκία. Δι' αὐτό καί περίμεναν ὅλοι τόν Σωτήρα. Ὁ Θεός ἔδωσε τό μήνυμα ὅτι ἔρχεται μία Βασιλεία ἡ ὁποία εἶναι ἡ πιο ἰσχυρὴ ἀπὸ ὅλες τίς βασιλεῖες τοῦ κόσμου τούτου καί πού μπορεῖ νά βγάλῃ τόν ἄνθρωπον ἀπὸ τήν καθημερινότητα τῆς συγκρούσεως ἢ καί τῆς ταυτίσεώς του μέ ὅλα αὐτά πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς εὐτελοῦς, κοσμικῆς καί ἐφημέρου ἐξουσίας.

Τό γεγονός ὅτι γεννᾶται εἰς ἓνα σπῆλαιον ὁ Βασιλεὺς τῶν Οὐρανῶν καί Ποιητής τῶν ὄλων, ὅπως τόσο ὠραία διατυπώνουν τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, φανερῶνει ὅτι ἔρχεται ὁ ἴδιος ὁ ἀληθινὰ Μεγάλος καί μέσα ἀπὸ τήν ταπείνωσιν, τήν ὁποίαν καθιστᾷ στολὴν θεότητος, γίνεται ἄνθρωπος διά νά δείξῃ εἰς ὅλους ἡμᾶς πῶς τό ἀληθινόν μεγαλεῖον εὐρίσκεται εἰς τήν ἀληθινὴν μεγαλοπρέπειαν πού εἶναι ἡ ἀπόθεσις τῆς ματαιότητος. Καί εἶναι αὐτό τό βίωμα τῆς ἀληθινῆς μεγαλουργίας, διότι μέσα ἀπὸ τό σπῆλαιον τῆς Βηθλεέμ ἔρχεται καί βγαίνει πραγματικά ἡ μεγάλῃ εἰκόνα τοῦ Παντοδυνάμου μέσα ἀπὸ τήν ἀδυναμίαν.

Ἔτσι, λοιπόν, μέσα ἀπὸ ὅλες αὐτές τίς εἰκόνες ἢ γέννησις τοῦ Χριστοῦ καταγράφεται ὡς γεγονός ἱστορικόν πού μας συνδέει μέ

τό παρελθόν του χρόνου και μᾶς δίδει τό μήνυμα και τήν βεβαίω-
σιν ὅτι τελικῶς ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ὑποσχέσεως
του Θεοῦ. Ἀπό τήν ἄλλην πλευράν, ὅμως, ἐκεῖνο πού ζεῖ κανεῖς
μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν εἶναι αὐτό πού ψάλλει ἡ Ἐκκλησία ὅτι
«σήμερον ὁ Χριστός γεννᾶται ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας». Δηλαδή
ἡ Γέννησις του Κυρίου ὡς ἱστορικόν γεγονός μπορεῖ νά πραγμα-
τοποιήθηκε τότε ἀλλά πραγματοποιεῖται και τώρα εἰς τήν ζωήν
του κάθε ἀνθρώπου. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐφ' ὅσον γεννᾶται ὁ Χρι-
στός τώρα, ὅλοι ἐμεῖς ἔχομεν τήν δυνατότητα νά συνδέσωμεν τήν
ζωήν μας μέ τήν ζωήν Ἐκείνου και ἔτσι τά Χριστούγεννα μετατρέ-
πονται διά τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς εἰς τρόπον και στάσιν ζωῆς.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι οὐτοπία ἀλλά ζωντανή παρουσία.
Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί πού πιστεύομεν και ἔχομεν τήν εὐλογίαν ἀπό τόν
Θεόν νά γνωρίζωμεν τήν ἀλήθειαν πρέπει νά ἀκολουθήσωμεν τόν
ἀστέρα πού μᾶς δείχνει αὐτήν τήν πορείαν πρὸς τό Σπήλαιον τῆς
Βηθλεέμ και νά δημιουργήσωμεν προϋποθέσεις ἑνός τέτοιου σπη-
λαιού, ἄν θέλωμεν νά γεννηθῆ εἰς τήν ζωήν μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄν οἱ ἑορτές μπορούσαν ἀπό μόνες τους νά ἀλλάξουν τήν ζωήν
μας, νά εἴσθε βέβαιοι ὅτι θά τίς εἶχαν καταργήσει ὅλα ἐκεῖνα τά
κέντρα τῶν ἐξουσιῶν πού δέν θέλουν τόν ἄνθρωπον ὡς πρόσω-
πον, πού δέν θέλουν τόν ἄνθρωπον ἐλεύθερον και εὐτυχισμένον
και μέ τήν προσωπικήν αὐτάξια πού ὁ Θεός τόν ἐδημιούργησε.
Ἡ ἑορτή, ὅμως, ἔχει τήν δύναμιν και ἐπιδρᾷ εἰς τόν ἄνθρωπον με-
θεκτικᾷ πού σημαίνει ὅτι ἄν ὁ ἄνθρωπος ζήσει τό περιεχόμενον
αὐτῶν τῶν ἑορτῶν ὡς προσωπικόν βίωμα, τότε ἡ μεγάλη αὐτή
Ἑορτή μπορεῖ νά του προσφέρει κάτι τό ἀπολύτως οὐσιαστικόν.
Μπορεῖ τίς ἡμέρες αὐτές νά ὑπάρχη ἕνας ἐντυπωσιακός διάκοσμος
στῆς πόλεις και τά σπίτια ἄν και λόγω τῆς οικονομικῆς κρίσεως
και αὐτά ἔχουν περιορισθῆ. Ὅμως, ὅλα αὐτά τά φῶτα και οἱ στο-
λισμοί και οἱ πανηγυρισμοί δέν μπορούν νά ἀλλάξουν τό περιε-
χόμενον τῆς ζωῆς μας. Ἡ ζωή μᾶς μπορεῖ νά ἀλλάξη μόνον ὅταν
συνδεθῆ μέ τήν ζωήν του Χριστοῦ. Και ὅταν συνδέσωμεν τήν ζωήν
μας μέ τήν ζωήν του Χριστοῦ, τότε τά Χριστούγεννα θά εἶναι και
ἡ δική μας ἐν Χριστῷ γέννησις και ἀνακαίνισις εἰς τήν διάστα-
σιν τῆς Καινῆς Κτίσεως, θά εἶναι δηλαδή ἡ μεγάλη μας Ἑορτή.

Σᾶς εὐχομαι, ἀδελφοί μου, αὐτά τὰ Χριστούγεννα νά ἔχουν κάτι τό ξεχωριστόν εἰς τήν ζωήν σας. Ἐς κάνωμεν ὅλοι μίαν προσπάθειαν. Ἐς ἀνοίξωμεν τήν καρδιάν μας. Ἐς μιλήσωμεν μέ εἰλικρίνεια εἰς τόν Θεόν. Ἐς ζητήσωμεν νά ἔλθῃ εἰς τήν ζωήν μας Ἐκεῖνος πού ἔγινε ἀπό ἀγάπη δι' ἡμᾶς ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἑμᾶς χωρίς τήν ἁμαρτίαν. Ἐς ζητήσωμεν τόν Ἰησοῦν Χριστόν νά ἔλθῃ εἰς τήν ζωήν μας νά τήν ἀλλάξῃ καί νά μᾶς χαρίσῃ τήν εὐλογίαν τῆς Καινῆς Κτίσεως. Ἐς προσπαθήσωμεν καί ἄς δοκιμάσωμεν νά συναντήσωμεν τόν Χριστόν. Νά μὴν ξεχνάμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐγεννήθη μὲν ἱστορικᾶ τότε εἰς τήν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας ἀλλά γεννᾶται καί σήμερον καί ὁ τόπος πού μπορεῖ νά γεννηθῇ εἶναι ὁ δικός μας χῶρος, εἶναι ἡ δική μας καρδιά. Ἐς μετατρέψωμεν τίς καρδιές μας σέ σπύλαια θεοδέγμονα, σέ τόπον πού θά μπορέσει πραγματικᾶ νά χωρέσῃ ὁ Ἄχωρτος διά νά μᾶς χαρίσῃ τήν χαράν τῆς δικῆς Του εὐλογίας καί τήν εἰρήνην τῆς δικῆς Του παρουσίας.

Χρόνια Πολλά καί ἐν παντί παρά Κυρίου εὐλογημένα



Διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης

✠ ὁ Λαγκαδᾶ, Λιπῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

- Να ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς τήν ἡμέραν τῆς ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατὰ τό Κοινωνικόν.