



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 120

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
του ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Ἐπί τῆ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

*«Μηδείς φοβείσθω θάνατον·
ἠλευθέρωσεν γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος».*

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέσα σέ κλίμα οὐρανίου εὐφροσύνης καί ἀγαλλιᾶσεως ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία ἐορτάζει τή μεγαλύτερη καί λαμπρότερη Ἑορτή τῆς Πίστεώς μας, τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό μέγιστο καί κοσμοϊστορικό αὐτό γεγονός πού συνετελέσθη πρὶν ἀπό δύο χιλιετίες ἀποτελεῖ τό «ἡμέτερον Πάσχα». Ἀποτελεῖ τή διάβαση καί τήν ἔξοδό μας ἀπό τό σκότος, ἀπό τή ἐθελοδοουλεία στήν ἁμαρτία, ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο στό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως, στή βέβαιη ἐλπίδα τῆς ἀτελεύτητης χαρᾶς καί μακαριότητος, τήν ὁποία ἀπεκατέστησε ὡς δυνατότητα πού προσφέρει σέ ὅλους μας ὁ μοναδικός νικητής τοῦ θανάτου, ὁ Ἀναστημένος Κύριος. «Τό καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο

ἀπό ἄνωθεν ἕως κάτω, καί ἡ γῆ ἐσειέσθη ...καί τά μνημεῖα ἀνεώχθησαν καί πολλά σώματα τῶν κεκοιμημένων ἀγίων ἠγέρθη, καί ἐξεληθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τήν ἔγερσιν τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον εἰς τήν ἀγίαν πόλιν καί ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς», μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Ὁ ἄδης καταργήθηκε, ὁ θάνατος ἔχασε τό φαρμακερό κεντρί του, οἱ νεκροί ἐλευθερώθηκαν, ἡ κτίσις ὅλη φωτίστηκε καί ἀνακαινίστηκε.

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὅτι Χριστός ἀνέστη καί ἄδης ἐσκυλεύθη» ψάλλουν μέ χαρά καί ἀγαλλίαση οἱ πιστοί σέ ὅλους τούς ὀρθοδόξους ναούς. Καθώς ζοῦμε στήν ἀπερίγραπτη χαρά τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀκοῦμε στόν Κατηχητικό Λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τό Μεγάλο Μήνυμα αὐτοῦ τοῦ κατ' ἐξοχὴν κοσμοϊστορικοῦ γεγονότος, πού εἶναι Μήνυμα ζωῆς γιά ὀλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, καί δέν ἀποτελεῖ ἀπλῶς μία προσωπική νίκη τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ θανάτου.

Τό ἀναστάσιμο πανηγύρι ἄρχισε καί συνεχίζεται λαμπρό, διαλύοντας τήν ἀπιστία καί διαψεύδοντας τούς υἱούς τῆς ἀπωλείας, οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν καί ἐπιδιώκουν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἀλήθεια, ὅτι «ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας». Αὐτό τό πανηγύρι τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, θά διαρκέσει μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καί ἀτελευτήτως στήν αἰωνιότητα.

Ἦς ξαποστάσουμε, ἀγαπητοί μου, καί ἄς πανηγυρίσουμε ὅσοι σπκώσαμε καί σπκῶνουμε στόν ὄμο τόν σταυρό τῆς μοναξιᾶς, τῆς ἀσθενείας, τοῦ πόνου ἀπό τήν ἀπώλεια ἀγαπημένων προσώπων ἐξαιτίας τῆς πρόσφατης πανδημίας ἢ ἀπό ἄλλες αἰτίες. Ὅσοι ἐβιώσαμε καί βιώνουμε τούς πικρούς καρπούς τῆς ἁμαρτίας καί ἐλάβαμε γεύση τοῦ θανάτου, ἔνεκα τῆς ὀλιγοπιστίας μας ἢ τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τόν Τριαδικό Θεό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν μετέχει οὐσιαστικῶς στήν σταυροαναστάσιμη ζωή τοῦ Χριστοῦ, φέρει μέσα του ἀρνητικές δυνάμεις πού εἶναι ἀνά πάσα στιγμή ἔτοιμες νά ἐκφράσουν ἐμπάθεια, νά μεταδώσουν μίσος γιά τόν πλησίον, νά σκορπίσουν ἀκόμη τόν τρόμο καί τόν θάνατο.

Τούς τελευταίους δύο μῆνες συγκλονισμένοι πληροφοροῦμαστε τά φοβερά γεγονότα τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου πού μαίνεται στήν Οὐκρανία μεταξύ ὁμοδόξων ἀδελφῶν μας, οἱ ὅποιοι δέν θά μπορέσουν νά ἐορτάσουν προσπκόντως τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ σκέψη μας εἶναι μαζί τους. Ἄς προσευχηθοῦμε ὅλοι μας θερμῶς καί γονυπετῶς στόν Ἀναστάντα Κύριο καί Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης νά φωτίσει ὅλους τούς ἐμπλεκομένους, ὥστε νά ἐξεύρουν ἕναν ἔντιμο συμβιβασμό καί νά σβήσει ἡ φλόγα τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου, πρὶν λάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις γιά ὅλον τόν κόσμο.

Ἀναστάσιμον χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν ἀποστέλλομεν πρὸς τούς ἀδελφούς μας πού ἀσθενοῦν καί νοσηλεύονται στά νοσηλευτικά ἰδρύματα τῆς πατρίδος μας, εὐχόμενοι ταχείαν ἀνάρρωσιν καί τήν ἐπιστροφὴν ἐν ὑγείᾳ στά σπίτια τους καί στούς οἰκείους τους.

Ὁ Πανάγαθος Θεός δέν μᾶς ἐπλάσε γιά νά παραμείνουμε ἐνταφιασμένοι στόν τάφο τοῦ πόνου καί τῆς ὀδύνης τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν παθῶν. Σέ ὅλους μας, παρὰ τήν ἁμαρτωλότητά μας, προσφέρει τήν εὐκαιρία νά ἐπιλέξουμε τή Ζωή τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία διέρχεται ἀπαραιτήτως μέσα ἀπό τήν σταυροαναστάσιμη συμπόρευσή μας μαζί Του. Ὁ Ἀναστημένος Κύριος μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι, *«Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τόν κόσμον (Ἰω. 16, 33)»*, διαβεβαιώνοντάς μας ὅτι *«ἰδοῦ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»*. Ἡ διαβεβαίωσή του αὐτή δέν ἀφορᾷ μόνον στούς μαθητές του ἀλλά σέ ὅλους, ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν σταθερῶς στήν σταυροαναστάσιμη πορεία του καί τόν ἐπικαλοῦνται μέ πίστη στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς εὐρισκόμενοι σέ κοινωνία μαζί Του.

Ὁ τόπος, ὅπου ἔθηκαν Αὐτόν, ὁ Πανάγιος Τάφος, ἀπλώνεται ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν σέ κάθε Ἁγίαν Τράπεζαν. Τό κενό μετά τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μνημεῖο ἄλλαξε τήν παγκόσμια ἱστορία καί τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, γιά νά διαλαλήσει σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ζοῦμε στήν καθημερινότητα τῆς ἀνασφάλειας, τῆς ἀγωνίας καί τοῦ φόβου τοῦ θανάτου: *«Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος»*.

Αυτό τό Μήνυμα, ἀδελφοί μου, ἄς τό ζήσουμε στήν πληρότητά του. Ἄς φροντίσουμε καί ἡ δική μας ζωή νά μὴν εἶναι ζωή τῆς φθορᾶς καί τοῦ τάφου, τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ὀδύνης, ἀλλά νά γίνει μία ζωή ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας μέ τό Μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου γιά ὅλον τόν κόσμον καί ὅλους τούς ἀνθρώπους σέ ὅλην τήν γῆ. Τό Μήνυμα πού ἀπορρέει ἀπό τή νίκη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἐπί τοῦ θανάτου μᾶς ἐνώνει ὅλους καί μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τήν ὑπαρξιακή ἀγωνία, ἀποτελώντας τήν ἐγγύηση τῆς Καινούργιας καί ἀτελεύτητης Ζωῆς καί μακαριότητος στήν οὐράνια πατρίδα, τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀνοίγεται διάπλατα ὡς προοπτική σέ ὅλους μας, ἐφόσον τήν θελήσουμε.

Χριστός Ἀνέστη! Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί ἀγιασμένα ἀπό τό Ἀνέσπερον Φῶς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσιμης Χαρᾶς, εὐχομαι σέ ὅλους σας πλουσίαν καί ἀναφαίρετον!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ὁ Λαγκαδά, Λητῆς ἠ Ρεντίνης Πλάτων

Ὁ Λαγκαδά, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων

* Νά ἀναγνωσθῆ ἐπ' ἐκκλησίας πρό τῆς Τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-