

Ἐορτάζομεν σήμερον, ἀγαπητοί μου, τήν Ἐορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὅμως, γιά ἐμᾶς τούς εἰς Χριστόν πιστεύοντας αὐτή ἡ Ἐορτή εἶναι ὄντως Ἐορτή Κοιμήσεως. Δέν ἔχει σχέση μέ τόν θάνατον, δέν ἔχει σχέση μέ τή ζοφερή εἰκόνα πού προκαλεῖ ὁ τάφος, δέν ἔχει σχέση μέ θρῆνο, μέ ὀδύνη, μέ ἀπελπισία. Ὁ Τάφος τῆς Παναγίας μας εἶναι Τάφος Ζωῆς, γιατί σέ αὐτόν τόν Τάφον ἐτοποθετήθη τό Θεομνηστικόν Σῶμα. Σέ αὐτόν τόν Τάφον ἡ Παναγία Παρθένος ἐτέθη διά νά καταστήσῃ τό μνημεῖον τοῦτο μαρτυρία τοῦ μεγάλου ἔργου τῆς Σωτηρίας, μαρτυρία Ζωῆς, μαρτυρία τῆς Καινῆς Κτίσεως.

Ἔτσι λοιπόν σήμερον, καθώς ἐορτάζομεν τήν Μεγάλην Ἐορτήν τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως Της στεκόμαστε μπροστά στό Θεομνηστικόν Μνημα μέ αἰσθήματα σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης γιά Ἐκείνην πού εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Φωτός, τῆς Καινούργιας Ἀλήκτου Ζωῆς, γιά Ἐκείνην πού εἶναι Μητέρα τοῦ καθενός μας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στήν ἀναζήτηση τῆς ζωῆς ψάχνουν νά βροῦν τό στήριγμα στό πρόσωπο τῆς μητέρας καί δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού τά παιδιά ἀπογοπεύονται ἀπό τήν ἴδια τους τή μητέρα. Ὅμως ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ κοινή Μητέρα ὅλων. Εἶναι Ἐκείνη πού σηκώνει τό φορτίο τῆς παιδικῆς ἀγωνίας τοῦ καθενός μας. Εἶναι Ἐκείνη πού στέκεται δίπλα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς σάν στοργική Μητέρα καί ὅταν τήν ὥραν τοῦ πόνου καί τῆς δυσκολίας καταφεύγουμε σέ Αὐτήν, Ἐκείνη μᾶς ἀκούει μέ τόν καλύτερο τρόπο, ὅπως μία μάνα ἀληθινή ἀκούει τόν πόνο τοῦ παιδιοῦ της. Ἔτσι, λοιπόν, καί ἡ Ἀληθινή μας Μητέρα, ἡ Παναγία μας, στέκεται, ἀγαπητοί μου, καί σήμερα κοντά μας καί πονᾷ μαζί μας, σηκώνει μαζί μας τά φορτία ἀπό τήν πρόσφατη ἐθνική τραγωδία, τήν ὁποία ἔζησε ἡ πατρίδα μας. Σηκώνει τό φορτίον ἀπό τήν τραγωδία, τήν ὁποίαν ζεῖ ὁ καθένας μας καθώς βιώνουμε δοκιμασίες, περιπέτειες, πειρασμούς καί θλίψεις. Σέ ὅλα αὐτά εἶναι ἡ ταχέως προφθάνουσα καί αἰεὶ πρεσβεύουσα.

Στή σημερινή λοιπόν ἡμέρα, πού ὅλος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος ἐορτάζει τήν Κοίμησιν καί τήν Ἐνδοξόν Μετάστασιν εἰς Οὐρανοῦς τῆς Παναγίας Παρθένου, καλούμεθα, ἀδελφοί μου, νά μὴν μείνουμε ἀπλοί προσκυνητές στό γεγονός τῆς ἱερᾶς αὐτῆς μνήμης. Καλούμεθα νά κάνομε ἓνα βῆμα, νά ἔλθουμε κοντά Της καί νά ἀκούσουμε τί μᾶς λέγει ἡ Παναγία. Σήμερα, στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἡ Παναγία ἀπευθύνει ἓναν