



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Άριθμ. Πρωτ.: 505

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων
πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε·
Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε·
Χριστός ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε»

(Καταβασίαι, Ἦχος α΄.)

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία σήμερα νά ζήσουμε τό μεγάλο γεγονός τῆς προσωπικῆς μας συναντήσεως μέ τόν Σαρκωθέντα Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ. Μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε τό μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου, νά ζήσουμε τό γεγονός, τό ὁποῖον ὕμνησαν οἱ Ἄγγελοι, δοξάζει ἡ Κτίσις καί ὕμνεϊ ἡ Οἰκουμένη.

Ἡ Κατά Σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου μας εἶναι τό γεγονός ἐκεῖνο πού δίδει τή δυνατότητα στόν κάθε ἄνθρωπο νά ἐορτάσῃ τά προσωπικά του γενέθλια αὐτήν τήν ἡμέρα πού ἀνατέλλει, τήν ἡμέρα τῆς Ἀλήκτου Ζωῆς. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν γέννησίν Του φέρει στόν κόσμο τήν καινούργια ζωή, τή ζωή τῆς ἀφθαρσίας, τή ζωή τοῦ Νέου Ἀδάμ. Μέ τήν γέννησίν Του ὁ Κύριος ἔρχεται νά καταργήσῃ τό πάθος μέσα ἀπό τή ζωή μας, νά νεκρώσῃ τήν ἁμαρτία καί τό ἔργο τῆς πλάνης καί τῆς ἀπάτης τοῦ διαβόλου. Μέ τήν γέννησίν Του ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔρχεται νά δώσῃ ὅλα τά ἀγαθά, τά ἐπίγεια καί τά ἐπουράνια στόν ἄνθρωπο, τόν ὁποῖον ἔπλασε κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν.

Εἶναι μεγάλη ἡ σημερινή Ἑορτή καί μέσα στή ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὑμολογικῶς καί λειτουργικῶς τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς ἰδιατέρως ἐπισημαίνεται ἀπό τούς ὑπέροχους ὕμνους καί ἀπό τίς μοναδικές Ἱερές Ἀκολουθίες. Γύρω ἀπό τό νόημα καί τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς οἱ Θεϊότατοι Πατέρες τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας συνέγραψαν λόγους πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ὠφελείας ἀναλύοντες τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον.

Χριστούγεννα καί ἐφέτος καί ὅλοι καλούμεθα νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τόν Θεόν δοξολογικῶς, νά δοξάσουμε τόν Θεόν καί νά Τόν εὐχαριστήσουμε, διότι μᾶς ἀξιώνει νά ζήσουμε αὐτό τό μοναδικό γεγονός. Πρέπει νά κατανοήσουμε ὅλοι, ὅτι ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι τό γεγονός πού ἀνήκει στό ἱστορικό παρελθόν. Εἶναι τό γεγονός που συμβαίνει τώρα καί πού εἶναι γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, τό γεγονός τῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ εὐκαιρία πού μᾶς δίδει ὁ Θεός νά βιώσουμε ἐμπειρικῶς τήν Θεῖαν Συγκατάβασιν, γιά νά βιώσουμε μέσα στό περιεχόμενον τῆς ζωῆς μας αὐτό πού ἀποτελεῖ ὑπόστασιν, πραγμάτων, ἐκπλήρωσιν τοῦ Μυστηρίου τῆς Σωτηρίας διὰ τόν κάθε ἄνθρωπον, ἐπομένως καί διὰ τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς προσωπικῶς.

Μέσα ἀπό τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας ὁ κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ πραγματικά νά βρῆ τόν ἑαυτό του ἀπό τή μία πλευρά νά στέκεται καί νά θαυμάζη καί ἀπό τήν ἄλλη νά παραμένη ψυχρός καί ἀδιάφορος καί θεατής τῶν τελουμένων καί ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀναγγελομένων Θεῖων Μηνυμάτων. Ὅμως, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔρχεται ἀπλά καί ἀθόρυβα. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά ἐπιλέγουμε τό θόρυβο καί τόν ἐντυπωσιασμό, τίς ἐκδηλώσεις τίς ἐορταστικές πού προετοιμάζονται. Ἐκεῖνος, ὅμως, ἔρχεται ἀθόρυβα καί γι' αὐτό ἀκριβῶς χρειάζεται νά συνειδητοποιήσουμε, ὅτι ὁ Χριστός γεννᾶται καί ἐπομένως ἐκεῖνο πού πρέπει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά φροντίσῃ εἶναι ἡ ὑποδοχή Του. Νά ὑπαντήσουμε τόν Κύριον. Αὐτή ἡ ὑποδοχή καί ἡ συνάντησις εἶναι ἐκείνη πού μπορεῖ νά ἀλλάξῃ τή ζωή μας, ἀδελφοί μου.

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Ναί! Αὐτός πού καλούμεθα νά συναντήσουμε καί νά ὑποδεχθοῦμε ἔρχεται ἀπό τόν Οὐρανὸν καί ἔρχεται στή γῆ γιά νά δώσῃ τή δυνατότητα σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ζοῦμε ἐδῶ στή γῆ νά βιώσουμε αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς οὐρανίου μοναδικότητος. Ἔρχεται καί γεννᾶται εἰς τήν Βηθλεέμ, ἐν τόπῳ καί χρόνῳ, ἐξ οἴκου καί πατριᾶς Δαβὶδ ἐκπληρώνοντας ὅλες τίς προφητεῖες πού προανήγγειλαν τήν ἔλευσίν Του.

Ἐκπληρώνεται ὁ πόθος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους γιά τί ζωή, ἐκπληρώνεται αὐτό πού ἐκφράζει τήν ὑπαρξιακή μας ἀγωνία. Καί ὁ Ἅγιος Δαμασκηνός, ὁ Ἐπίσκοπος Ληπῆς καί Ρεντίνης εἰς τό ἔργον του τό πνευματικόν καί σωτήριον, πού ἀφορᾷ εἰς τόν λόγον περί τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται μέσα ἀπό τί θεολογική του γραφίδα νά μᾶς δώσῃ τά νοήματα ἐκεῖνα πού μέ πολλή σοφία ἀλλά καί ἀπλότητα παραθέτει, γιά νά μᾶς δώσῃ τί σημασία ἀκόμη καί τῆς ἐποχῆς κατά τήν ὁποίαν γεννᾶται ὁ Κύριος.

Λέγει, λοιπόν, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐγεννήθη τόν καιρόν τοῦ χειμῶνος, κατά μήνα Δεκέμβριον, διότι ἔμελλεν ὁ Χριστός νά καταπαύσῃ τόν κακόν χειμῶνα τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀνατείλῃ τό ἔαρ τῆς θεογνωσίας, νά ἀφανίσῃ τόν πικρόν καιρόν τῆς πλάνης τοῦ διαβόλου καί νά δείξῃ τί γλυκυτάτη ἀνοιξη τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Ἐμελλεν νά χαλάσῃ τόν πόλεμον τῶν ἀνθρώπων καί νά κάμῃ εἰρήνην εἰς τόν κόσμον, νά χαλάσῃ τό μεσότοιχον τῆς ἔχθρας καί νά ἐνώσῃ τά οὐράνια μέ τά ἐπίγεια, τούς Ἀγγέλους μέ τούς ἀνθρώπους. Ἀληθῶς κακός χειμῶνας ἦτο. Πλέον δέν μποροῦσε νά ὑπάρξῃ χειρότερος, ὅπου ἦσαν οἱ ἀνθρωποὶ χειμασμένοι ἀπό τούς πειρασμούς τοῦ δαίμονος, ὅπου τό φῶς καί οἱ ἀκτίνες τοῦ Ἡλίου δέν ἔβλεπον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τό Φῶς, ὅπου οὐδόλως ἐδύναντο οἱ ἀνθρωποὶ νά δοῦν τό φῶς τῆς θεογνωσίας καί νά δείξῃ ὁ Χριστός τό ἐρχόμενον τῆς ἀληθείας ἔαρ. Διά τοῦτο χειμῶν ἦτο ὁ καιρός τῆς Σαρκώσεως Του. Νῦξ δέ ἦτο, ὡς ὀρίζει τό Θεῖον καί Ἱερόν Εὐαγγέλιον, ὅτε οἱ ποιμένες ἐφύλαγον καί τότε ἐπῆγαν καί ἤβραν τόν Χριστόν γεννημένον. Νύκτα ἦτο, διότι ἔμελλε νά περάσῃ τό πονηρόν σκότος τῆς ἁμαρτίας καί νά ἔλθῃ ἡ ἡμέρα ἡ σωτήριος, διότι ἔμελλε νά ἀνατείλῃ ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, γιά νά λαμπρύνῃ καί νά φωτίσῃ τούς σκοτεινοὺς ὀφθαλμούς τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, διότι οἱ ἐσκοτισμένοι ἀνθρωποὶ ἔμελλον νά δοῦν λαμπρότητα. Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας τό λέγει: «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδεν φῶς μέγα, καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρα καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς».

Αὐτό τό Φῶς καλούμεθα νά δοῦμε καί ἐμεῖς συναντώντας τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τό Φῶς τῆς Ἀληθείας. Ἄν θέλουμε πραγματικά, ἀδελφοί μου, νά ἀλλάξῃ ἡ ζωή μας, ἄν θέλουμε πραγματικά νά ζήσουμε τήν καρποφορίαν τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, θά πρέπει νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί νά γίνουμε χριστοφόροι, νά κάνουμε τήν καρδιά μας φάτνη ταπεινή, σάν ἐκείνη τῆς Βηθλεέμ, γιά νά ἔλθῃ ὁ Χριστός καί νά κατοικήσῃ. Ὅταν στήν καρδιά μας ἔλθῃ ὁ Χριστός, τότε ἀλλάζει ἡ ζωή μας, οἱ γῆινες

ἀδυναμίες καί οἱ μικρότητες τοῦ βίου ὑποχωροῦν. Ὄταν ἡ καρδιά μας δεχθῆ τόν Βασιλέα τῆς Δόξης , τότε το ταπεινόν φρόνημα εἶναι ἐκεῖνο πού μᾶς ἀνεβάζει στό ὕψος τῆς θεοειδοῦς δοξολογίας. Τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ὁ ὕμνος τῶν Ἀγγέλων θά εἶναι ὁ δοξολογικός ὕμνος τῆς καρδιᾶς μας.

Ἄς ἐορτάσουμε τά Χριστούγεννα, τά τωρινά καί τά αἰώνια, μέσα σέ αὐτή τήν εὐλογημένη ἀτμόσφαιρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν ἀπλότητα τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαιίου, μέσα στό μεγαλεῖο τῆς Οὐρανίου Δόξης, μέσα στή ζεστασιά πού χάρισε στόν Νεογέννητο Κύριο ἡ ἄλογος φύσις, ἡ ὁποία ὁμως προσέφερε αὐτό πού μποροῦσε, τή ζεστασιά τῆς ἀγάπης πρὸς Ἐκεῖνον, ὁ Ὅποῖος ἀπό ἀγάπη χαρίζει σέ ὅλους μας ζωήν τήν αἰώνιον καί δίδει σέ ὅλους μας τή δυνατότητα νά βιώσουμε αὐτό τό μεγαλεῖο τοῦ Οὐρανοῦ ζώντας ἐπὶ γῆς καί τό Θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς τρόπο στή ζωή μας.

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε». Ἄς βιώσουμε τό νόημα αὐτῶν τῶν ὕμνων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, γιά νά ζοῦμε παντοτινά τήν ἀναφαίρετον χαράν τῶν Χριστουγέννων.

Χρόνια Πολλά

καί ἐν παντί παρά τοῦ δι' ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου εὐλογημένα

Διάπτυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ὁ Πατριάρχης Ἰερουσαλὴμ
† Ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

* Νά ἀναγνωσθῆ εὐκρινῶς τήν ἡμέραν τῆς ἐορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατὰ τό Κοινωνικόν.-