



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2024

Άριθμ. Πρωτ.: 545

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων πρὸς τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

*«Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε σκιρτήσατε τὰ ὄρη,
Χριστοῦ γεννηθέντος».*

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό σήμερον ἐορταζόμενο μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔρχεται ὡς μία ἀκτίνα ψυχικῆς ἀγαλλιᾶσεως, χαρᾶς καί ἐλπίδος γιά τό μέλλον στόν ταραγμένο κόσμον μας, στόν ὁποῖο κυριαρχεῖ τό κακό σέ ὅλες του τίς ἐκφάνσεις.

Ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ὡς ἡ Μητέρα καί «Μητρόπολη» τῶν ἐορτῶν, διότι ἀπ'αὐτήν προῆλθαν ὅλες οἱ ἄλλες ἐορτές: Ἡ Βάπτισμα, ἡ Μεταμόρφωση, ἡ Σταύρωση ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σήμερον, ἐορτάζουμε τό μεγαλύ-

τερο θαῦμα πού συντελέστηκε ποτέ στὸν κόσμο, ὑπερβαίνοντας καὶ αὐτὴ τὴν Ἀνάσταση. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἐξηγεῖ ὅτι «ἡ Ἀνάσταση εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὴν Γέννηση. Γιὰ τὴν Ἀνάσταση ἔχουμε πολλά παραδείγματα. Νεκροὶ πολλοὶ ἀναστήθηκαν. Ἀπὸ Παρθένο οὐδεὶς ἄλλος γεννήθηκε. Μὲ τὴν πίστη κατανοεῖται καὶ ἡ Γέννησις καὶ ἡ Ἀνάστασις» (ΕΠΕ 21, 660).

Κατὰ τὴν ἁγία νύχτα τῶν Χριστουγέννων ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ δεῦτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατέβηκε στή φτωχὴ μας Γῆ, κι ἔγινε ἄνθρωπος κατὰ πάντα ὅμοιος μὲ ἐμᾶς, χωρὶς ἁμαρτία. ἤλθε ἀθόρυβα καὶ ταπεινά. Γεννήθηκε μέσα στὴν ἔσχατη φτώχεια, στό ὑγρὸ καὶ σκοτεινὸ σπῆλαιο τῆς Βηθλεέμ, πού χρησίμευε γιὰ σταῦλος τῶν ἀλόγων ζώων. Οἱ τότε ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραὴλ δὲν ἔλαβαν γνώση αὐτοῦ τοῦ βαρυσήμαντου γεγονότος. Μόνον οἱ πτωχοὶ καὶ ταπεινοὶ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ καὶ οἱ σοφοὶ Μάγοι ἐκ τῆς Ἀνατολῆς ἀξιώθηκαν νὰ τὸ πληροφορηθοῦν καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸ Θεῖον Βρέφος. Οἱ οὐράνιες δυνάμεις τῶν ἁγίων ἀγγέλων πανηγύρισαν ἀνεβαίνοντας καὶ κατεβαίνοντας καὶ ψάλλοντας τὸν θεσπέσιο ὕμνο: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14).

Ἀπὸ ἐκείνη τὴν Ἁγία καὶ μοναδικὴ Νύχτα κάθε χρόνο ἀναρίθμητα πλήθη Χριστιανῶν στρέφουν τὴ σκέψη τους νοσταλγικά στὴν κωμόπολη τῆς Βηθλεέμ καὶ προσκυνοῦν νοερὰ στὸν τόπο, ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ὡς ἄνθρωπος ἀνοίξε τὰ μάτια του ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης γαληνεύει καὶ εἰρηνεύει τὶς καρδιές τῶν πιστῶν. Τὰ παραδοσιακὰ κάλαντα τῶν μικρῶν παιδιῶν, ὁ γλυκὸς ἦχος ἀπὸ τὶς καμπάνες καὶ ἡ λαμπρὴ καὶ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων γεμίζουν τὶς καρδιές μας μὲ θεία

εὐφροσύνη. Οἱ εὐχές πού ανταλλάσσουμε καί τό οἰκογενειακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ὅλα ἀπηχοῦν τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ψαλμωδοῦ τῆς Ἐκκλησίας: «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τά ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος».

Ἐντούτοις, εἶναι νά θλίβεται κανείς μέ ὄλους ἐκείνους, οἱ ὅποιοι πολεμᾶνε συστηματικά τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί ὅτιδήποτε τό χριστιανικό, ἀποσκοπώντας στόν ἀποχριστιανισμό καί τόν θρησκευτικό ἀποχρωματισμό τῆς πατρίδος μας. Ὅλοι αὐτοί, δυστυχῶς, δέν θέλουν νά ἀκούσουν τή φωνή τῆς ἀληθείας καί τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία διακηρύσσει ὅτι ὁ Χριστός «βασιλεύσει εἰς τούς αἰῶνας καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος(Λουκ. 1,33)».

Σήμερα, διά τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ, ὅλοι καλούμαστε νά πανηγυρίσουμε γιά τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Πανηγυρίζουμε, γιατί ὁ Χριστός μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς καθιστᾶ δυνητικά μελλοντικούς κληρονόμους τῆς Βασιλείας του. Γι'αὐτό ἐπιβάλλεται νά καθαρίσουμε τούς ἑαυτούς μας μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση, ὥστε νά μεταβάλουμε τόν σταῦλο τῆς ψυχῆς μας σέ ναό τοῦ Θεοῦ.

Ἐάν παραμείνουμε ἀμετανόητοι ἀποτελεῖ ἐγκληματική ἀμέλεια καί περιφρόνηση τῆς μεγάλης δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ. Ἄν στήν ψυχή μας δέν ὑπάρχει ἡ χαρά, αὐτό δείχνει ὅτι δέν ἔχουμε προοικειωθεῖ τό μυστήριον τῆς Θείας Ἐνανθρωπίσεως. Καί δυστυχῶς ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ἀναλώνεται στό κυνήγι τῆς ψευδώνυμης χαρᾶς. Τά πολύχρωμα λαμπιόνια, τά λεγόμενα «χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν», οἱ ψεύτικες βιτρίνες κακόγουστων «ἐορταστικῶν ἐκδηλώσεων» δέν εἶναι πρόσληψη τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ, ἀλλά παραχάραξη καί ἀλλοτρίωση τοῦ μηνύματος τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, πού ἀνέτειλε στή Βηθλεέμ,

διαλύει τὰ σύννεφα τῆς θλίψεως καί μᾶς προσφέρει τή χαρά τῆς υἰοθεσίας. Ἦς μὴν περιφρονήσουμε τή μεγάλη δωρεά. Ἦς καθαρίσουμε τίς καρδιές μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε ἀξίως τόν δι' ἡμᾶς νηπιάσαντα, πτωχεύσαντα καί ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα Κύριον. Ἀφοῦ ἦλθε γιά νά μᾶς καθαρίσει εἶναι «καταφρόνησις ἐσχάτη, μεμολυσμένον ἑαυτόν προσενέγκαι Θεῷ», κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον (ΕΠΕ 35, 460).

Ἀφοῦ Αὐτός ἔγινε κοινωνός τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ἄς ἀνταποκριθοῦμε στό κάλεσμά Του, νά γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως (Β' Πέτρ. 1,4). Ὁ Κύριος προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση, ἐκτός τῆς ἁμαρτίας, γιά νά μᾶς θεραπεύσει. «Καί ὁ οὐκ ἦν προσέλαβεν ἄνθρωπος γενόμενος διά φιλανθρωπίαν». Ἦς Τόν προσλάβουμε καί ἐμεῖς οἱ δοῦλοι Του, μέ τήν πίστη μας, τήν ἀγάπη μας, τή χριστομίμητη ζωή μας, αἴροντες τόν σταυρό μας, συμπάσχοντες μαζί Του, ὥστε νά συνδοξασθοῦμε μαζί Του. Ἀμήν!

**Διάπυρος πρὸς τόν ἐν τῷ θεοδέγματι σπηλαίῳ Τεχθέντα
Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν**

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων

* Να ἀναγνωσθῆ εὐκρινῶς τήν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων κατά τό Κοινωνικόν.-