



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Άριθμ. Πρωτ.: 125

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό Χριστεπόνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης

*«Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός καί δοξάσατε Χριστόν,
τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».*

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τά ἄνωτέρω λόγια ἀπό τόν ὕμνο τῆς Παννυχίδος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νά δεχθοῦμε μέ χαρά τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τό ὁποῖο, πρῖν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες ἀνέτειλε ἀπό τό κενό μνήμα τοῦ Ζωοδόχου καί Παναγίου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν Κυρίου τῆς Δόξης. Τό μοναδικό, κοσμοσωτήριο καί ἀδιαμφισβήτητο ἱστορικό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας σφράγισε ἀνεξίτηλα τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Κατήργησε ὀριστικῶς τό δηλητηριῶδες κεντρί τοῦ θανάτου, μετατρέποντάς τον σέ προσωρινή κοίμηση, καί προσέφερε στόν καθέναν μας τή δυνατότητα νά ἐπιλέξει τήν ἀτελεύτητη ζωή τῆς ἀφθαρσίας καί

τῆς ἀθανασίας. Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε γιά νά ὑπάρχει ἡ Ἀνάστασις ὡς ἐπιλογή στή δική μας ζωή, ὥστε νά εἶναι ἡ ζωή Του ἡ ἀπαρχή τῆς δικῆς μας καινούργιας ζωῆς. Νίκησε τόν θάνατο γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τή δουλεία τοῦ θανάτου. Γι'αὐτό καί ἡ σημερινή ἑορτή εἶναι Ἑορτή τῶν Ἑορτῶν καί Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων.

Ὁ ἀναστημένος Χριστός εὐρίσκεται ἀνάμεσά μας σέ κάθε λατρευτική σύναξη τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Κάθε φορά πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία προσκαλούμεθα νά συμμετέχουμε στόν Μυστικό Δεῖπνο καί νά βιώσουμε τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου· ἰδιαίτερος κάθε Κυριακή, πού τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως ἐπαναλαμβάνεται στήν Ἐκκλησία μας. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «ὅπου εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Μθ 18, 19-20). Ὡστόσο, γιά νά Τόν δοῦμε εἶναι ἀναγκαῖες οἱ προϋποθέσεις τῆς καθαρότητος μέ τόν καθημερινό πνευματικό μας ἀγῶνα, ὥστε νά ἀποκτήσουμε τό δῶρο τῶν πνευματικῶν αἰσθήσεων. «Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως Χριστόν ἐξαστράπτοντα... ἐπινίκιον ἄδοντες», μᾶς προτρέπει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαιώνει στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία του: «Μακάριοι οἱ καθαροί τῆ καρδία, ὅτι αὐτοί τόν Θεό ὄψονται» (Μθ, 5,8). Ἐπομένως εἶναι ἀναγκαῖο νά μὴν ἔχουμε ἐμπάθεια καί μίσος στίς καρδιές μας. Ἄν στή ζωή μας δέν ἔχουμε ἀγάπη γιά τόν πλησίον καί δέν ἔχουμε τή δύναμη νά συγχωροῦμε τά λάθη τῶν ἄλλων πρὸς ἐμᾶς, ἂν δέν ἔχουμε τή διάθεσι νά καθαρίζουμε τήν καρδιά μας ἀπό τά ψυχοσωματικά πάθη καί ἀπό ὀτιδήποτε τήν μολύνει μέσῳ τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, ἀδυνατοῦμε νά δοῦμε καί νά συναισθανθοῦμε στή ζωή μας τήν παρουσία τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου τῆς Δόξης. Ἐπιπλέον, ἀδυνατοῦμε νά δοῦμε στό πρόσωπο τοῦ συνανθρώπου μας τόν ἴδιο τόν Κύριο, ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς κάλεσε, προτρέποντάς μας στή ζωή τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης, ὥστε νά εἴμεθα πραγματικοί μαθητές του.

Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ψηφιακῆς ἐπανάστασις, τῆς τεχνικῆς νοημοσύνης, τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί τοῦ ἄκρατου καί ἐφάμαρτου «δικαιωτισμοῦ». Ἡ ἀνθρωπότητα κατακλύζεται ἀπό ὑποσχέσεις πολλῶν ψευδοσωτήρων, οἱ ὁποῖοι ὑπόσχονται τεχνητούς, ἀπατη-

λους παραδείσους, μέ κίνδυνο τόν πνευματικό αποπροσανατολισμό μας από τόν Έναν καί Μοναδικόν Σωτήρα. Σήμερα, ή ποικιλότηροπη κακία καί ή επικράτησή της στίς συνειδήσεις τῶν ισχυρῶν τῆς γῆς ἀλλά καί τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, σκορπᾶ παντοῦ τήν πικρία, τόν πόνο, τή θλίψη, καί τήν ὀδύνη τοῦ θανάτου. Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀρνήσεως τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ή Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη.

Ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἄς μὴν χάνουμε τόν πνευματικό μας προσανατολισμό. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἱστορικό γεγονός πού μπορεῖ καί σήμερα νά ἀναμορφώσει ἐπί τά κρείττονα καί νά ἀναστήσει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ἀρκεῖ καθένας μας νά δεχθεῖ τόν Ἀναστημένο Κύριο μέ τήν αὐτοπροαίρετη καθημερινή συγκατάθεσή μας στή σταυροαναστάσιμη ζωή τῆς Ἀγάπης, τῆς Καταλλαγῆς καί τῆς Συμφιλίωσης. *«Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει καί οὕτω βοήσωμεν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας»*, ὅπως μᾶς προτρέπει τό Δοξαστικόν τῆς Ἀναστάσιμης Ὑμνολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχομαι ἀπό καρδίας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τό Ἀνέσπερον Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά καταυγάζει τίς ζωές ὄλων μας, καί νά νεκρώσει μέσα μας ὅτιδήποτε μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τόν συνάνθρωπο, χαρίζοντάς μας τήν ἐνοποιοῦσα δύναμη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου τῆς Δόξης· τή δύναμη τῆς συγγνώμης πού ἀνατέλλει ἀπό τόν Ζωοδόχο Τάφο καί χαρίζει σέ ὄλους μας τή δυνατότητα τῆς Αἰωνίου Ζωῆς.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Λαγκαδά, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων

* Νά ἀναγνωσθῆ ἐπ' ἐκκλησίας πρό τῆς Τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-